

## 1895 Stolemager Hansen



Stolemager Hansen og hustru Ane Marie

I 1895 flyttede stolemager Niels Hansen, der var født 5. februar 1878, fra Grenå til Hou. Han fik arbejde hos Thomas Frandsen, hvor der var beskæftiget 15 stolemagersvende. Thomas Frandsen overdrog senere forretningen til sønnen Rasmus Frandsen, der efter nogle år solgte stolemagerafdelingen videre til Niels Hansen, fordi Rasmus hellere ville beskæftige sig med det finere håndværksmæssige snedkeri, hvoraf en stor del var restaurationsarbejde for hofjægermesteren på Rathlousdal, der havde en enestående samling af antikviteter.

Den 22. november 1898 blev Niels Hansen gift med Ane Marie Christiansen, og de fik seks børn Hertha, Tove, Harald, Sigrid og tvillingerne Emil og Rudolf.



Det unge par byggede huset Søndergade 25, som vi ser på billedet. Der var værksted i gården, og familien boede i stueetagen. Senere blev der indrettet snedkeri på første sal. Der var nok at bestille, for alle nygifte skulle jo have bord og mindst fire stole. Fiskeriet gik også godt, så nogle udskiftede naturligvis møbler, når der var behov for det.

Datteren Hertha blev gift med Carl Richardy, og de boede i villa "Målet". Det var Hertha, der stod for udskænkning af mælk til de børn, der kom med toget fra Odder til Hou for at bade. Det var et samarbejde mellem Hertha og Odder Kommune.

Sønnen Harald er Bodil Jensens far, og han omkom for mange år siden ved en ulykke på havnen. Bodil var gift med Kaj Henning Jensen, der skrev bogen En rest af et fiskerleje...begyndelsen til en by.

Bodils søster Sys, der er barnebarn af stolemager Hansen blev og er stadig gift med Leslie Holstein-Rathlou, der er oldebarn af samme stolemager Hansen – ja de "gamle familier" kunne stadig nu og da finde sammen i ægteskabet.

Som en sløjfe på familiehistorien kan nævnes, at Sys og Leslie i en lang årrække har boet og bor stadig i Svogerslev i nærheden af Roskilde. De har en søn Carsten, som er gift med Anne-Marie, og for nogle år siden flyttede de fra Malling til Hou med familien. Denne gren af familien har Noah på 10 år, der her i 2016 går i Hou Skole, og datteren Nicoline på 14 år, der går i skole i Odder. Børnene er tipoldebørn på deres farmors side og tiptipoldebørn på deres farfars side af stolemager Hansen. Det sker nu og da, at "fraflyttere" vender tilbage til Hou. Det er glædeligt at byens tiltrækningskraft stadig kan gøre sig gældende.

Stolemager Hansen var en munter fyr, der kunne lide sang og en god stemning. Under 1898 Maren Færgemann kan man læse, at stolemager Hansen, der var gift med Marens søster, gerne optrådte med gamle sange i et festligt lag. Maren Færgemann har efter hukommelsen nedskrevet 8 – 10 gamle sange, og en af sangene, som hun specielt kunne huske stolemageren sang, findes på arkivet. Dengang var der ikke mulighed for de store forlystelser – ja så måtte man jo selv finde på noget i de små hjem, og det var Houboerne gode til. De havde ry for at være gode til at feste. Ifølge Niels Hansens soldaterbog fra 15. april 1897 var han 64 tommer høj, hvilket svarer til 1,67 m. Vækst af middel, mørkhåret, øjne brunlige og et modermærke over højre øjenbryn.



Familien Hansen

Niels Hansen var også iderig, for pludselig indrettede og åbnede han byens eneste og første biograf "Fotorama". Det kan man læse mere om under 1925 Fotorama. Huset blev bygget om, hvorefter stueetagen blev indrettet til biograf, og familien flyttede op på 1. sal. Værkstedet blev bibeholdt.

I begyndelsen var det en stor succes, men efterhånden som repertoiret og teknikken blev dårligere, faldt interessen, hvorefter billedsalen, som den kaldtes, blev lukket. I stedet blev der igen indrettet et lille værksted, hvor stolemageren hyggede sig de sidste år. Hans kone døde den 8. juni 1932, og kun godt 2 måneder efter døde Niels Hansen også kun 54 år gammel. William Holstein-Rathlou, der arbejder for Hou Lokalhistorisk Arkiv, er for øvrigt oldebarn af Ane Marie og Niels. William er bror til føromtalte Leslie.

#### Kilder

- En rest af et fiskerleje...begyndelsen til en by af Kaj Henning Jensen
- Notater fra William Holstein-Rathlou
- Sommer I Hou