

1884 Første Richardy i Hou



Fisker Frederik Carl Christian Richardy og hustru flyttede fra Gylling til Hou i 1884. De var blevet gift i Gylling Kirke i 1872, og sammen fik de seks børn. To sønner og en datter, der alle blev boende i Hou, var og er stadig med til at præge og befolke byen. Frederik var af fransk afstamning og stammede fra huguenotterne. Han var oprindelig uddannet som hørsvinger, men blev senere fisker. I nogle perioder arbejdede han for hofjægermester Emil von Holstein – Rathlou. I 1886 udførte han arbejde på båden "Echo", og for det fik han betalt 1 kr. og 13 øre. Bl.a. andet kørte han også sten til etablering af den nuværende Villavej og hjalp med at bygge villaen Holsatia. Her var daglønnen omkring 1 kr. og 80 øre. Han havde endvidere en del andet løst arbejde.

Frederik og hustruen Maren flyttede flere gange. En periode boede de også i Hølken i Bjerager sogn, men de vendte senere tilbage til Gylling, hvor de begge døde.

Datteren Sofie Amalie født 25/5-1885 blev gift i 1906 med Michael Petersen, ældste søn af fisker Peter Petersen, der også er skrevet en artikel om. Dengang var Hou meget mandsdomineret, og kvinderne var ret så underdanige. Det gjaldt dog ikke Sofie, der gang på gang viste sin styrke, specielt når hun "hentede" sin mand hjem fra krostuen. Det fortælles, at hun var kvinden, der kunne finde på at tage fat i dugen på krobordet, og med et snuptag rydde hele bordet. Der opstod en ret så pinlig stemning, hvorefter alle pludselig skulle hjem.

Sofie og Michael fik 8 børn, og mange af deres efterkommere bor stadig i Hou og omegn.

Frederik og Marens ældste søn Johan Chr. Richardy født i 1877 blev gift i 1897 med Amalie. De boede i Havnegade 12, hvor de opfostrede 12 børn. Ægteparret fik 16 børn, men 4 døde som små. Dengang var børnedødeligheden stor. Mange af børnene blev gift med lokale og blev i deres fødeby. William Holstein-Rathlou er tipoldebarn af Frederik Carl Christian Richardy, og hans kone Judith født Richardy er oldebarn af samme Frederik – og sådan kunne man blive ved. William er søn af Elin, der er datter af Carl, der er søn af Johan, hvis far er Frederik. Judith er datter af Sigfred, der er søn af Johan, hvis far også er Frederik. På et tidspunkt sagde tilflytterne, at der i Hou kun var fire familier – Pedersen, Richardy, Færgemann og Hoe, men det passede nu ikke helt. Selv om pladsen i Havnegade 12 var trang, og en seng til hver en umulighed, så var der megen hygge, sammenhold og hjælpsomhed i hjemmet.

Allerede som 20 årig fik Johan sin egen kutter AS.4 med navnet "Inga". Når sønnerne nåede en vis alder, hjalp de naturligvis deres far, og derfor var det naturligt for sønnerne, at de alle blev beskæftiget med fiskeri. Der blev i årenes løb gjort gode fangster. Sønnerne Hillebert og Dolfe (Rudolf) fortsatte med at fiske sammen med deres far, og de sejlede sammen i flere år, før de overtog kutteren. Efterhånden som fiskene blev færre og færre – stoppede mange med fiskeriet, hvorefter Dolfe "gik i land" og tog arbejde i industrien. Hillebert var Hous sidste erhvervsfisker, han stoppede i 1964 og fik arbejde ved Odder Kommune.

Johan havde flere tillidshverv. Han var formand for Hou og Omegns Fiskeriforening i flere perioder. Han var også medlem af Gosmer – Halling Sogneråd fra 1921 til 1925, og han var sammen med sin kone Amalie tilsynsførende for børn anbragt udenfor hjemmet.

Sønnen Hillebert var som faderen Johan også formand for Fiskeriforeningen af flere omgange. Fiskeriforeningen blev opløst i 1982.



Her ser vi sønnen Sigfred Richardy



Sofus Richardy, Hans Holm og Michael Pedersen i Sofus' båd

Sofus Richardy var Johans lillebror, og han blev fiskerskipper allerede som 18 årig. Sofus, der var født i 1879 blev gift med Ane Johanne Katrine kaldet Trine fra Norsminde. De fik børnene Axel, Carl, August, Lilly og Elna, men Lilly var den eneste, der blev i Hou.

Sofus var også last- og lossearbejder på Hou Havn. På sine ældre dage solgte han is og slik fra sit lille ishuse på Nørreled. Det overtog datteren Lilly, og hun fortsatte en årrække.



Ishuset

Sofus døde som 81 årig i 1961. Hans kone Trine døde i 1977 – godt oppe i halvfemserne.



Trine



Sofus



- | | |
|--|-----------------------------|
| 01 Else Færgemann gift m. Bjarne Færgemann | 25 Kristian Rasmussen |
| 02 Rudolph Richardy (Dolfe) | 26 Martha Dalsgaard |
| 03 Sofie Petersen f. Richardy | 27 Tove Rasmussen |
| 04 Hillebert Richardy | 28 Søren Richardy |
| 05 Michael Petersen | 29 Karl-Emil Richardy |
| 06 Gerda Richardy | 30 Mette Bach |
| 07 Dagny Richardy | 31 Lene Richardy |
| 08 Anna Wittrup | 32 Louis Richardy |
| 09 Hanne | 33 Per Richardy |
| 10 Inga | 34 Hertha Richardy |
| 11 Valdemar | 35 Carl Richardy |
| 12 Søren Peter | 36 Elin Holstein-Rathlou |
| 13 Hans Dalsgaard | 37 William Holstein-Rathlou |
| 14 Bjarne Færgemann | 38 Inger Hansen |
| 15 Søren Frandsen | 39 Katrine Richardy |
| 16 Harald Hansen | 40 Sofus Richardy |
| 17 Erik Færgemann | 41 Johanne Richardy |
| 18 Astrid Richardy | 42 Benny |
| 19 Johan Richardy | 43 Bodil Hansen |
| 20 Amalie Richardy | 44 ? |
| 21 Johan Richardy | 45 Palle Rasmussen |
| 22 Marie Jensen | 46 Benta Hansen |
| 23 Nicolai Jensen | 47 Sigfred Richardy |
| 24 Marry Rasmussen | |

Billedet er fra Hertha og Carl Richardys sølvbryllup. Carl var søn af Johan og Amalie.

Hertha og Carl, der på sølvbryllupstidspunktet boede i "Villa Målet", som de selv byggede, er William Holstein-Rathlous morforældre.

Så mange er familien Richardy vokset til i 1946. Hvis man kigger godt efter, er en del af navnene bekendte. F.eks. er Bodil Hansen (nr.43) nu Bodil Jensen. Hun var gift med Kaj Henning Jensen, der har skrevet bogen – En rest af et fiskerleje...begyndelsen til en by.



Hertha og Carl på sølvbryllupsdagen

Hvis man her i 2016 kigger i telefonbogen, kan man se, at der stadig er ret så mange efterkommere under navnet Richardy. Hertil skal lægges Sofies efterkommere – Petersen samt efterkommerne af Richardy pigerne. Så alt i alt bor der stadig mange af Richardy slægten i Hou og omegn.

Kilder

En rest af et fiskerleje...begyndelsen til en by af Kaj Henning Jensen
Fiskere, Herremænd og andet Godtfolk af William Holstein-Rathlou
William Holstein – Rathlous notater

Artiklen er skrevet af Kirsten Mørk