

1870 Gosmer Halling Sogns Sparekasse

Gosmer Halling Sogns Sparekasse blev grundlagt i 1870 af en kreds af "fremsynede" mænd. Det var i tråd med politikerens Reventlow, der opfordrede til spare-vilje hos "folket".

Der var en ugentlig åbningsdag, og sparekassen fik kontor i Gosmer Forsamlingshus, da det blev bygget i 1909.

I 1920 blev der oprettet et kontor i Hou på Afholdshotellet, Søndergade 3, med en daglig åbningstid.

Hotellet, Søndergade 3



Tiden og kravene løb efterhånden fra de små sparekasser, og den 1/10 1958 blev den lille sparekasse "opslugt" af den noget større Hads Herreds Spare- og Laanekasse. Navnet blev senere ændret til Hads Herreds Sparekasse, derefter gennem fusioner videre til Sparekassen Østjylland, Sparekassen Midtjylland og Sparekassen SDS og senest til Nordea.



H. P. Jensen, der sammen med Vagn Jensen var den lokale medarbejder, og Hans Chr. Hansen, der var kontorchef i Sparekassen i Odder. Omkring 1960

Efter sammenlægningen blev kunderne i Halling, Gosmer og Hou i begyndelsen betjent af "et rullende kontor" – nemlig en rutebil ombygget til sparekassekontor og bemandede med 2 personer. Senere lejede Sparekassen sig ind på Søndergade 25, hvor der tidligere havde været mejeriudsalg, hattebutik og biograf.

Søndergade 25



Derefter flyttede den til Vestergade 6. Og da huset Vestergade 2, på hjørnet mellem Vestergade og Søndergade, kom til salg, købte man det - der havde tidligere været en bagerbutik og en barber.

Huset var saneringsmodent, og grunden blev ryddet, og der blev opført en tidssvarende bygning. Den blev indviet i 1971 under megen opmærksomhed fra byen. Bygningen har siden 2009 huset "Hou Fysio-Golf".



Den nye Sparekassebygning fra 1971 – eksteriør og interiør



Sparekassekontoret i Hou blev nedlagt i 1986.

Den 27. maj 1986 blev der sendt et brev til alle kunder i Hou:

"Ophør af Sparekassen i Hou

Som mange andre virksomheder er også Sparekassen SDS tvunget til at tilpasse sig udviklingen i samfundet. På linje med øvrige pengeinstitutter må vi til stadighed tilpasse organisationen, således at vi fortsat kan opfylde fremtidens krav om kvalitetsbetonet kundebetjening.

Et led i denne udvikling er en nødvendig tilpasning af Sparekassens afdelingsnet. Denne tilpasning medfører bl.a., at vi med virkning fra mandag den 16. juni 1986 ser os nødsaget til at lukke vor afdeling i Hou.

Vi er naturligvis indstillet på fortsat at give Dem en god og saglig betjening, og vi vil derfor overføre Deres konti og øvrige aftaler til SDS i Odder – uden at De behøver at foretage Dem yderligere.

Til Deres orientering kan det oplyses, at SDS-medarbejderne i Hou-afdelingen fra d. 16. juni vil blive tilknyttet SDS i Odder.

Såfremt De i øvrigt har spørgsmål, som De ønsker at drøfte med os, er De velkommen til at ringe eller kigge ind i Sparekassen.

*Med venlig hilsen
Sparekassen SDS"*

Folk i Hou blev opbrugte - læs "rasende".

Beboerforeningen ved formand Erik Brauer indsendte en protestskrivelse, og der kom også protestskrivelser fra andre kunder – men lige lidt hjalp det. Erik Brauer forsøgte også at få andre pengeinstitutter til at etablere sig i Hou, men det lykkedes ikke.

Der blev i stedet indgået en såkaldt "Landsby-butik-ordning" med Brugsen i Hou. Den gik ud på, at Sparekassens kunder mod forevisning af hævekort eller Dankort kunne hæve op til 1.000 kr. pr. dag og indsætte op til 25.000 kr. pr. dag.

Der blev senere opstillet en Dankort-terminal, og "Landsby-butik-ordningen" bortfaldt samtidig hermed.

Kilder:

- Kaj Henning Jensen: En rest af et fiskerleje – og begyndelsen til en by. 1975
- Hou Lokalhistoriske Arkiv
- Nordea, Odder
- Google
- Arkiv.dk

Fotos:

- Bente Schou
- Venligst udlånt af Odder Lokalhistoriske Arkiv

Skrevet 2017, revideret 2021. Karen Rasmussen