

1849 Hofjægermester Emil von Holstein Rathlou fødes



Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou. 1874

Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou blev født den 11. nov. 1849. Hans forældre var Niels Rosenkrantz von Holstein-Rathlou og Juliane von Leitner. Allerede som 2-årig blev Emil formel ejer af stamhuset Rathlousdal, idet hans far Niels Rosenkrantz døde som 38-årig. I 1847 fødtes en pige på godset ved navn Vilhelmine Amalie, men hun var ikke arving til stamhuset.

Godset blev efter faderens død administreret af Emils onkel Viggo von Holstein-Rathlou, som 2 år senere giftede sig med moderen Juliane. I dette ægteskab fødtes i perioden 1853 – 1861 5 andre børn.

Emil giftede sig i 1878 med Sofie – kaldet Sofy - Jerichau. Hun var datter af kunstnerne Elisabeth Baumann og Jens Adolf Jerichau, og det blev et ægteskab, hvor temperamenterne ofte slog gnister. Parret fik 7 børn.

Emil viste sig at blive en driftig mand. Som 20-årig købte han godset Rodstenseje, som han ejede i 45 år. Han stod bag opførelsen af mange ejendomme i Odder og omegn. Skipperboligen i Hou opførtes i 1874 og enkesædet Holsatia i 1884 – se under disse. Han havde en stor andel i, at banen kom til at gå til Hou, idet han skød mange penge i projektet, ligesom han også lod bygge en skibsmole i Hou, så der kunne udskibes korn og tømmer fra godset, og det gode skib Echo havde en kajplads. (se under 1881 og 1884)



Hofjægermesteren var en ivrig jæger

Som 50-årig købte Emil øen Hesselø, der blev et yndet udflugtsmål og fristed for familien og især Emil. Han fik opført en bjælkehytte på øen. Indtil 1939 var øen i familiens eje.



Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou 1914

Emil von Holstein-Rathlou døde i 1919.

- Jesper Laursen og Eva Schmidt: Herremanden. En adelig families storhed og fald (København, Gads Forlag 2013)
- Rathlous slægtstavle