

## 1938 Pinsemissionen - Evangeliehuset



1974

I 1938 købte Evangeliemenigheden i Hou Nørreled 32 af Hans Peter Mortensen. Menigheden besluttede at bygge en mødesal – et slags missionshus. Det var Elna Kromann, der begyndte at missionere i byen allerede omkring år 1930. Missionen havde rejst et telt, og senere brugte de antagelig også en bygning på Hou Station, hvor de forkyndte og sang. Den nye mission fik en vis interesse fra byens side, og ifølge Kaj Henning Jensen skyldtes det bl.a. de kønne unge piger, der sang så smukt, at det gik lige til hjertet. William Rathlou junior kan huske, at de ofte stod og sang på hjørnet af Villavej og Nørreled.



1946 Søndagsskolen

Menigheden voksede og voksede, og det nye Evangeliehus kom til at danne ramme om gudstjenester og søndagsskole for børn. William Rathlou junior gik som barn i denne søndagsskole sammen med en del andre børn. Noget, der gjorde et stort indtryk på ham var, at de fik fortalt, at de ikke skulle være kedede af det, hvis nogen blev kørt over og døde, for så skete der det helt fantastiske, at de kom op til Gud.

Menigheden gik som flere andre trosamfund ind for voksendåb. Rygtet fortæller, at en helt speciel dåbsbegivenhed var medvirkende til stigningen i medlemstallet. Ved denne dåb kom tilskuere og menighed ud for, at det øseregnede, men da den første skulle døbes, brød solen igennem de mørke skyer og kastede et enkelt strejf ned over netop den skare, der skulle døbes den dag. Om det var denne oplevelse, eller det skyldtes nøden blandt fiskerne på det tidspunkt, står hen i det uvisse. I folkemunde hed det, at man blev holdt undet vandet, indtil man kunne se en hvid due. Der er ingen tvivl om, at dåbsbegivenheden var et tilløbsstykke for Hou borgerne. Bådbygger Erik Petersen og hans søster Karen Holck fortæller her i 2017 om en dåb, der foregik ved den offentlige bro, der dengang lå ved Hou nordstrand i nærheden af Egmont Højskolen. Der var åbenbart alt for mange nysgerrige på broen, for pludselig brast broen sammen, og alle røg i vandet. Om der blev døbt et par ekstra den dag, vides ikke, men sjovt må det ha` set ud.

H.P. Rosenvinge, der var forstander i Filadelfia, Pinsekirken i Aarhus, havde den holdning, at en kvinde ikke kunne lede en menighed, og derfor blev der sendt en mand til byen – nemlig Andreas Christiansen som ny leder. Problemet var bare, at Christiansen ikke helt havde hjertet med i arbejdet, og derfor blev menigheden mindre og mindre. Hou har nok heller ikke været det nemmeste sted at omvende folk. I tingbogen kan vi se, at Filadelfiaforsamlingen i Aarhus købte ejendommen Nørreled 32 i 1974. I 1977 kom Tonny Jacobsen fra Pinsekirken i Aarhus til Hou en gang om måneden og afholdte et aftenmøde. Det var også Jacobsen, der begravede de døde fra menigheden. På det tidspunkt var der ifølge Jacobsen: "kun 5 – 6 gamle mennesker tilbage i menigheden, de havde da troen i behold, selv om de var ret specielle".



På et tidspunkt blev bygningen brugt af missionen til ferie- og lejerophold for missionens unge mennesker. Vi ved også, at Gosmer-Halling Kommune i en periode fra 1968 til 1971 lejede sig ind, da de havde store pladsproblemer og havde brug for et ekstra undervisningslokale. Ifølge Tonny Jacobsen blev der gjort to forsøg på at starte menigheden op, men da det ikke lykkedes, blev huset solgt i 1988 til Carl Østerdahl, der indrettede huset til tre ejerlejligheder.

## Kilder

- En rest af et fiskerleje...begyndelsen til en by af Kaj Henning Jensen
- Tingbogsattest
- Mail fra Tonny Jacobsen, Vejle Pinsekirke
- Hou erhvervsliv i 150 året for Hou by 1996 af William Rathlou
- Billeder lånt af William Rathlou, Bente Schou og Hou Lokalhistoriske Arkiv