

1930 Ny stationsforstander



Her ser vi fra venstre datteren Isa, hustruen Gudrun, stationsforstander Mikkelsen og sønnen Carl Aage

Hous første stationsforstander var J. Pedersen, og han bestred posten fra 1/6-1884 til 31/3-1889. Derefter fulgte yderligere tre stationsforstandere før den farverige K.C. Mikkelsen overtog posten den 1/7-1930. Kristian Carl Mikkelsen født den 16/11-1884 på Tunø var søn af gårdejer J. M. Mikkelsen og hustru Jensine. Han tog præliminæreksamen i 1904 fra Samsø Realskole, blev ansat som elev i 1905 på Boulstrup Station, og i 1909 blev han assistent i Hou. Året efter var der bryllup mellem Gudrun Aagaard og K. C. Mikkelsen, og tyve år efter nemlig i 1930 blev han udnævnt til stationsforstander i Hou. Så enkelt kan man beskrive en af de mest farverige og hyggelige skikkelser i Hous historie. "Mikkel" eller "Stander" var de mere populære betegnelser for byens stationsforstander i over 25 år.

Det specielle ved "Mikkel" var, at han havde taget sit øbo-særpræg med sig til fastlandet, og det værnede han om hele livet. Har man måske andre steder hørt om en stationsforstander, der holdt ged? eller i sin fritid gik klædt så aparte, at han engang blev antaget for at være en af landevejens farende svende? Det var ikke lige det, man forventede af en statsansat embedsmand, men for "Mikkel" var det den største naturlighed, ligesom det også var naturligt for ham, at passe sit arbejde som stationsforstander i sit fineste puds. Ja dengang havde tilrejsende til byen sikkert kigget lidt, for fra stationsforstanderen lød der altid et – velkommen til Hou samtidig med, at "Mikkel" gjorde honnør. Hvis de tilrejsende så gik forbi Hotel Hou, sad hotelejer Nielsen ofte i den åbne verandadør med sin porcelænspipe i hånden og nikkede med endnu et velkommen. Det var tider dengang.



Biler ved stationen

Der gik rygter om, at stationsforstanderen havde tre lidenskaber ud over sit ægteskabelige liv selvfølgelig – "Victoria, Lhombre og banen. Geden "Victoria" var hans særkende, og under krigen viste den sig nyttig, da dens mælk udmærket kunne kærnes til smør. Lhombre-aftnerne blev med anstand afviklet med købmand R. Rasmussen og frue samt den stedlige toldembedsmand og frue.

"Mikkel" var meget nidkær, når det drejede sig om at passe "tiden", dog slog hans venlighed igennem, når en passager i forvejen havde anmeldt en mindre forsinkelse. Rygtet fortæller, at der aldrig blev taget hensyn til stand, men proprietær Tage Viggård fra Gersdorffslund var måske den person, som oftest gjorde brug af "Standers" venlighed. Som tak havde Viggård på en af stationsforstanderens fødselsdage parkeret en hestevogn foran stationen pyntet med alskens lækkerier til en ged i form af roer, kål og et hav af gulerødder. Det må ha` set festligt ud.

Som tidligere nævnt optrådte "Stander" når han var på arbejde i hvid skjorte, sort slips, blanke knapper og elegant svunget overskæg, men når han havde fri, så han ret så forhutlet ud.

En dag da han i sit "fritidstøj" var hos købmanden for at købe ind, blev han nærmest forulempet af en spritter med ordene: "Dav makker, vil du nappe en lille tår af flasken". En sådan opførsel overfor en embedsmand rystede stationsforstanderen, men naturligvis havde det ingen indflydelse på hans tøjvalg i fritiden.



Her ser vi Mikkel på Hou Station omkring 1950. Han gik på pension den 30/11-1954 og købte Hou gamle Alderdomshjem Havnegade 26 for den nette sum af kr. 20.000,-. Den meget afholdte stationsforstander døde som enkemand i 1964 79 år gammel efter 56 år som borger i Hou.

Mikkelsens afløser var stationsforstander Warnich, et stilfærdigt og hyggeligt menneske, der blev afløst af stationsforstander Jens Chr. Nielsen og senere postekspeditør Anna Bahnsen.

Banen blev desværre nedlagt i maj 1977.



Hou gamle Alderdomshjem. Fra venstre ses fru og hr. Mikkelsen samt datteren Isa

Sønnen Carl Aage og hans hustru Bertha Mikkelsen arvede ejendommen Havnegade 26, og i en periode havde Bertha indrettet børnehave der.

Først i 1950`erne havde læge Nielsen sin praksis i ejendommen, og i dag er der en musikskole. Sikke de historier vi kunne få, hvis huse kunne tale.

Bertha og Carl Aage fik tre børn, hvoraf den yngste Steffen bor i Hou på Avnbøgevej.

Kilder

- Lokalhistorisk kalender 1999 udgivet af Odder – Saxild – Nølev – Gylling og Tunø
- Kaj Henning Jensens bog En rest af et fiskerleje...begyndelsen til en by
- Fortegnelse over stationsforstandere i Hou af Ove Mikkelsen
- Et tilbageblik på en svunden tid i Hou og omegn af William Rathlou
- Billeder fra Hou Lokalhistorisk Arkiv og William Rathlou