

## 1886–1940 Gosmer Skole, Gosmervej 65



Foto: Gosmer Skole bygget i 1886

Den 9.9. 1885 besluttede sognerådet at bygge en ny skole i Gosmer, som skulle påbegyndes det efterfølgende år. Her underviste lærer Sørensen på det tidspunkt.

Gosmer Halling Sogn var opdelt i 4 skoledistrikter indtil 1940, hvor sognerådet besluttede på baggrund af den nye skolereform fra 1937, at nedlægge Gosmer Skole og fordele Gosmers skoledistrikt imellem Fensten og Halling skoler.

17.4.1920 Forskolelærerinde Amalie Andersen søger jobbet som vikar i Fensten og Gosmer og blev ansat.

22.3.1921 Vikar Katrine Laursen havde midlertidigt overtaget undervisningen fra 1.3.1921 i Fensten og Gosmer forskoler.

4.11.1922 Andragende fra A. Hansens kone om at få et bidrag for at fyre og gøre rent i kæmnerens lokale i Gosmer Skole. Sognerådet bevilliger kr. 50,- i indeværende regnskab.

9.12.1927 valg af kommunale revisorer – lærer Conrad Grove, Fensten blev genvalgt og lærer Jensen, Gosmer, blev genvalgt.

Den 11.4.1938 indkaldte sognerådet til skolemøde på Turisthotellet i Hou på baggrund af den nye skolelov af 18. maj 1937. Lærer, lærerinder, skolekommission samtlig forældreråd fra kommunens 4 skoler.

Temaet var nedlæggelse af skoledistrikter, og der var 4 forslag til diskussion.

1. Centralskole for hele kommunen
2. To fælles skoler for hele kommunen
3. To fællesskoler 1 for Hou og 1 for resten af kommunen

I de efterfølgende år var skoleplanerne oppe at vende mange gange og med skiftende planer og ideer. Krigen satte dog en stopper for byggeplanerne, *men den 26. november 1940 besluttede sognerådet at nedlægge Gosmer Skole og lærer Jensen indvilligede i at flytte til Fensten Skole.*

23.9.1941 rettede beboerne i Gosmer og Smederup henvendelse til sognerådet vedr. Gosmer Skole, om den skulle afhændes, og hvis den skulle, ville de gerne købe den. Beboerne blev mødt med "hvad de skulle bruge den til"?

Den 25.11.1941 meddelte beboerne sognerådet, at de agtede at bruge den til forskole for de yngste børn. Da vejen var for lang både til Halling og Fensten skole for de små børn, men sognerådet havde ikke nogen planer om at sælge på dette tidspunkt.

Den 13.1.1942 forespurgte tømrer J.P. Jensen, Gosmer, om han kunne leje Gosmer Skole til værksted. Hvilket sognerådet indvilligede i, mod at lokalet blev afleveret i samme stand, som det var blevet modtaget. Pris kr. 20 pr. md.



Gosmer Halling Kommunes pengeskab

Da kærner Jens Nielsen gik af i 1945, flyttede pengeskabet til det nyoprettede kommunekontor i den nedlagte skole i Gosmer. Den nye kærner, K. O. Møller, fik også tjenestebolig i skolen, og dermed blev han en del af lokalsamfundet.



Gosmer skole set fra skolegården.

I 1952 blev der bygget et nyt alderdomshjem i Hou, Vestergade 33, her blev der også indrettet et kontor til kærneren og et mødelokale for sognerådet. Herefter var kontoret åbent en dag om ugen, så Hou-boerne ikke længere behøvede at tage til Gosmer, hvis de havde ærinde hos kærneren. Men det sorte pengeskab blev stående i Gosmer Skole.

Efter 1957 blev lejligheden i Gosmer Skole benyttet til lærerbolig for den nyansatte lærer på Hou Skole, indtil Kommunen havde fået bygget det antal lærerboliger i Hou, der var behov for.

Gosmer Skole blev solgt 1971.

Kilde: Sognerådsprotokollerne  
Arkivalier online

Artiklen er skrevet på baggrund af sognerådsprotokollen af Gunhild Hoe 2022