

## Gosmer Hospital opført i 1754

"Her inden for de arme lemmer  
Opholdes og Faar Leve brød  
Gud kand Frue Ratlow ey forglemme  
Som stiftet det de andre nød"

Sådan startede Gosmer Hospital. Et hospital var på den tid et andet ord for alderdomshjem eller plejehjem og i en lidt bedre kvalitet end fattighus.

Dorthea Schack, som var enke efter Christian Rathlou, fik huset bygget og indrettede det til 8 svage, fattige og gamle mennesker, som havde arbejdet på godserne Rathlousdal eller Gersdorffslund. Penge til drift af huset og indtægt kom fra en gård i Rude. Hver beboer skulle have udbetalt 1 rigsdaler 2 mark og 8 skilling. "Den mest rørige og bekvemme" kvinde fik ansvaret for husets drift som at skure, bage, støbe lys brygge øl m.m. Til husets opvarmning og madlavning skulle de af Smederups bønder, der boede nærmest hospitalet, og som var bedst forsynet med tørveskær årligt levere 32 læs gode forsvarlige tørv.



Huset blev udvidet i 1831 og kunne nu huse op til 18 personer og i 1904

opførtes et ligkapel, som senere er nedrevet.

Huset har fungeret som fattighus indtil Huno von Holstein-Rathlou nedlagde det i 1925. I 1929 overdrog godsejeren vederlagsfrit huset til Gosmer-Halling kommune, og ved kommunesammenlægningen i 1970 overtog Odder kommune huset. Indtil 1999 har huset fungeret som husvildebolig. Fra i hvert fald 1950 har der kun været 2 boliger i huset. I mange år boede ældre personer fra lokalområdet i huset. Men senere blev beboerne personer, som var yngre og som ikke altid havde tilknytning til Gosmer. Dette gav lidt stridigheder med andre af byens indbyggere.

I 1999 overdrog Odder kommune bygningen til Kirken med den klausul, at den ville blive indrettet til graverfaciliteter. Hospitalsbygningen var i meget dårlig stand, og det billigste ville have været at nedrive den og bygge noget nyt. Men huset er fredet og der var og er strenge regler for materialevalg og indretning.

Der gik 10 år med bl. a. debat om rimeligheden af at bruge omkring 1 million på så gammel et hus. Efter mange planer og snak kunne hospitalet genindvies i 2009, og det huser nu kontor- mandskabs- og maskinrum samt fyr til opvarmning af kirken. Kirkegængere kan desuden glæde sig over et dejligt stort toilet, indrettet til handicappede.

Kilde: dis-danmark.dk  
Kirkebladet nr. 2 2009  
William Rathlou